

Zondagsbrief

2^e jaargang, nummer 20

Zondag 18 oktober 2020



Mededelingen

Kleur van de zondag: groen

Op alle dagen van het jaar waar geen andere kleur is voorgeschreven gebruiken we groen als liturgische kleur. Zij is voorgeschreven op alle zondagen door het jaar, die elders ook wel bekend staan als de zondagen na Pinksteren. Groen is derhalve een prominente liturgische kleur.

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar Trudy Bos.

Kies voor het (Goede) Leven

Als vervolg op de dienst van 4 oktober jl. heeft ds. Marieke Muijen de lijst aangevuld, klik [hier](#) om de lijst te lezen.

Diaconale collecte

Zondag 18 oktober 2020, is de diaconale collecte bestemd voor:

Mission Possible

Mission Possible is een christelijke hulpverleningsorganisatie die zich richt op kinderen-jeugd uit probleemgezinnen, straatjeugd, tienermoeders en alcohol- en drugsverslaafden in Albanië, Armenië, Bulgarije, Oekraïne en Rusland. Mission Possible is opgericht in 1974 en werkt met vijf zusterorganisaties in het Westen (Finland, Amerika, Zweden, Engeland en Nederland) en tien organisaties in Oost Europa.

De kinderen van Berd – Het Mission Possible jubileum-project.

Mission Possible Nederland bestaat dit jaar (oprichtingsdatum 6 oktober 2010) 10 jaar! Daarom geven wij extra aandacht aan ons project in Berd, Armenië. Omdat we alle hulp kunnen gebruiken vragen we iedereen een donatie te doen voor dit mooie project zodat we de kinderen van Berd kunnen helpen! Meer informatie is te vinden op www.missionpossible.nl

Missie van wijkgemeente ZuidWest van de Protestantse Gemeente Veenendaal
Eindelijk, 'daar is-ie dan'! Misschien een raar eerste zinnetje om je document mee te beginnen waarin de missie van onze gemeente ZuidWest voor de eerste keer aan het papier wordt toevertrouwd. Het beschrijft wat ons betreft wel het gevoel dat wij hebben. Meer dan twee jaar geleden waren er de eerste ideeën om aan onze missie te gaan werken. Nu, na een traject waarin wij hobbels tegenkwamen en werden opgehouden in de tijd, is het dan zover. In deze notitie vindt u de verwoording van onze (voorgestelde) missie. Beschreven wordt wat en wie wij zijn als gemeente, waaruit dat mag blijken en vanuit welke houding wij hieraan invulling geven.

Wij zijn een bruisende gemeente waar het verlangen leeft om vrijmoedig en met lef Jezus te volgen in verbinding met de samenleving van nu

Dit betekent dat:

1. iedereen zich welkom mag voelen, ongeacht afkomst, ras, seksuele geaardheid of religieuze achtergrond, om met elkaar te zoeken naar wat Jezus ons als gemeenschap en ons persoonlijk te leren heeft;
2. we ons actief richten op jongere generaties die ons met hun inbreng, inzichten en inspiratie blijven verbinden aan de hedendaagse samenleving;
3. we een open kerk zijn, waar voor iedereen uit de wijk ruimte is elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen en met elkaar vragen rondom geloof en zingeving te delen, niet alleen tijdens de zondagse vieringen maar juist ook op andere momenten in de week;
4. we ons in navolging van Jezus verbinden aan:
 - mensen in onze samenleving die hun eigen land ontvlucht zijn en die op zoek zijn naar veiligheid en vrede;
 - mensen die in armoede leven, zowel in onze directe omgeving als wereldwijd;
 - onze directe burens, de inwoners van de wijk waarin onze kerk staat;
 - het rentmeesterschap van de schepping, waarbij duurzaamheid een belangrijk criterium is bij de keuzes die we maken.

Dit doen we:

- door, met respect voor wat tradities en rituelen ons geleerd en gebracht hebben, met elkaar te zoeken naar wat in de huidige samenleving van ons gevraagd wordt;
- met de bereidheid ons te laten verrassen door de ander;
- door met respect voor elkaars mening open te staan;
- door naar elkaar te luisteren;
- door naar elkaar om te zien;
- door een vrijplaats te zijn voor geloof.

Met het beschrijven van deze missie zijn we niet klaar. Integendeel, nu begint het pas. In de komende periode willen we met de gemeente in gesprek over deze missie. Wat spreekt mensen aan, waar herkennen mensen zich in, waar willen mensen voor gaan, welke uitdagingen liggen er en hoe kan deze missie de verschillende werkgroepen inspireren bij het maken van actieplannen. Allemaal vragen die we elkaar mogen stellen, waar we onze eigen kijk op hebben, onze eigen ideeën over hebben, maar die ons vanuit de gezamenlijke missie ook aan elkaar verbinden. Zo wordt de missie een soort werkdocument waar we de komende jaren mee aan de slag gaan en dat richting geeft aan wat en wie we als gemeente ZuidWest zijn en hoe we dat uitdragen. Een eerste moment om hier met elkaar over te praten, is tijdens de gemeenteavond op 26 oktober a.s.

Gemeenteavond maandag 26 oktober 2020

Onze ambtsdragers met een bijzondere opdracht, Berry Veenhof en Margreet Hagelstein, hebben binnen de gemeente onderzoek gedaan naar hoe wij kerk willen zijn in deze tijd. Daaruit voortvloeiend hebben zij de missie voor onze wijkgemeente ZuidWest verwoord. Deze wil de wijkkerkenraad graag met u delen tijdens een gemeenteavond op maandag 26 oktober, aanvang 20.00 uur. Vanwege de beperkingen waarmee we momenteel te maken hebben, zal deze avond **geheel online** plaatsvinden. Vanuit de Petrakerk zal een korte presentatie gegeven worden, die u via kerkdienstgemist.nl kunt volgen. Er zal ook gelegenheid zijn online vragen te stellen. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Daarna is er gelegenheid via een Zoom bijeenkomst met elkaar over de missie in gesprek te gaan. U/jij bent van harte uitgenodigd daaraan deel te nemen en met ons mee te denken. U kunt zich voor de Zoom bijeenkomst aanmelden via kerktijd.nl **t/m donderdag 22 oktober** a.s. Na aanmelding ontvangt u, voorafgaande aan de gemeenteavond, via de mail een link om in de Zoom bijeenkomst te komen. Rond 21.30 uur zullen we de bijeenkomst beëindigen.

Mocht u de 26^{ste} niet in de gelegenheid zijn mee te doen, dan is er op woensdag 28 oktober van 10.00-11.00 uur een tweede mogelijkheid deel te nemen aan een Zoom bijeenkomst. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden via kerktijd.nl. We hopen dat u/jij op de uitnodiging in wilt gaan. Het is de bedoeling dat de missie 'onze' missie wordt; uw/jouw mening horen we dan ook graag!

Namens de wijkkerkenraad,

Carla van Maasakkers, scriba

Flessenpost !

Dit weekend waren de deelnemers aan het Inspiratiefestival 2018 weer graag van de partij geweest op het Inspiratiefestival 2020. Helaas, door corona gaat dat niet door. Maar er is hoop. Er is een nieuwe flessenpost bezorgd in Veenendaal met de uitnodiging voor het Inspiratiefestival 2021 op 22, 23 en 24 oktober 2021.



Een unieke gelegenheid om met z'n allen een inspiratiereis te maken: voor ambtsdragers, vrijwilligers, jongeren, gespreksgroepen, vrienden, vriendinnen, families, besturen, commissies, gemeenteleden, parochianen, etc., etc. Met z'n allen op reis naar 'Het land aan de overkant', geen beloofd land maar een eiland met een veelbelovend programma om inspiratie op te doen. Reserveer de datum vast in je agenda!

Voor meer info: www.inspiratiefestival-terschelling.nl

Kijkcijfers onlinedienst 11 oktober 2020:

Direct: 291 Opname: 138

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest.

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de **digitale nieuwsbrief**

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op

www.kerkdienstgemist.nl

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl



Protestantse Gemeente
Veenendaal